

Open Huis krantje

september 2017, nummer 116

open huis
sint cathrien



VAN DE REDACTIE



Voorbereiding voor de Ontmoetingsmarkt

Bij de start van de herfst in de jubileummaand van de Cathrien valt er veel te melden.

Allereerst een verslag uit de Kerngroep en vervolgens praat Loes ons bij over het wel en wee van medewerkers en allerlei zaken die met de dagelijkse gang van zaken in het Open Huis te maken hebben.

Dan een paar persoonlijke verhalen: onze nieuwe gastheer Rob S. stelt zich voor. Onze oud-medewerker Cor Kooistra is overleden en hij wordt herdacht in een In Memoriam.

Aan andere oud-medewerker, Broeder François verhuisde met zijn medebroeders augustijnen van Mariënhage naar Gestel en beschrijft zijn eerste ervaringen daar.

Dan zijn er verslagen van verschillende evenementen in verband met 150 jaar Catharinakerk.

Jetty schrijft over de ontmoetingsmarkt op de zonnige laatste zaterdag in augustus en over de ontbijtjes die voor onze vaste gasten in september georganiseerd worden.

Heleen was aanwezig bij de Mariavespers en de jubileumviering in het eerste weekend van september

en Loes geeft enkele gedachten door die haar getroffen hebben in de lezing van Leo Feijen op 5 september.

Loes geeft ook verschillende initiatieven door waar onze gasten en wij zelf misschien ook gebruik van kunnen maken

- toekomstvisie op vrijwilligerswerk
- Jureka: gratis juridische advies; wekelijks in de bibliotheek
- presentatie van de nieuw steunwijzer Eindhoven, waarin meer dan 800 diensten op sociaal terrein vergeleken worden
- samenwerking tussen Neos en Bibliotheek Eindhoven met aanbod voor bezoekers, o.a. Taalcafé en Taalhuis
- Stichting Goodwill die ondersteuning biedt aan minima
- Initiatief Parktheater voor alleenstaande theaterbezoekers.

Mede namens Loes heel veel genoegens bij het lezen van dit uitgebreide Krantje!

Corry

INHOUD

Uit de Kerngroep	Loes	2
Even bijpraten	Loes	3
Even voorstellen	Rob S.	4
Ik ben verhuisd	François	5
In Memoriam Cor Kooistra	Corry	6
Ontmoetingsmarkt	Jetty	6
Ontbijtjes	Jetty	7
150 jaar St. Cathrien	Heleen	7
Leo Feijen	Loes	7
Toekomst vrijwilligerswerk	Loes	8
Jureka		9
Steun wijzer WIJ Eindhoven		9
Neos en Bibliotheek Eindhoven		10
Taalcafé en Taalhuis		11
Stichting-Goodwill		11
De lange tafel	Loes	12
Agenda		12

UIT DE KERNGROEP



Anneke gaat dit najaar verhuizen naar Veldhoven. En door alles wat dat met zich meebrengt doe ik even verslag vanuit de kerngroepvergadering.

Veel succes met die mega klus.

Herhaling Excursie?

De vraag ligt bij Neos om de mogelijkheid te bekijken om de excursie nog eenmaal te doen voor diegenen die niet konden. (natuurlijk alleen bij voldoende deelname)

Aansprakelijkheidsverzekering

Paul. gaat nog navragen wat er veranderd is bij de aansprakelijkheidsverzekering vrijwilligers.

Telefoneren

Telefoneren binnen de ontmoetingsruimte. Er mag ook gebeld worden voor Neos aanmeldpunt.

De vrijwilliger belt het nummer.

Kookplaatje

Het Soep kookplaatje staat af en toe aan zonder pan erop. Loes gaat een kookplaat aanschaffen die automatisch afslaat na 15 minuten.

Avond voor vrijwilligers

Het plan is er om in oktober nog een avond te plannen voor de vrijwilligers, misschien een film of informatie van Ervaring die Staat.

Verwijzing

Verwijzingen naar de pastores op andere locatie als de ontmoetingsruimte. Het is prima dat ze iemand willen spreken **maar geen adres gegevens verstrekken,**

het is vaak een geldprobleem wat speelt. Natuurlijk in gevallen dat duidelijk is dat iemand een pastor wil spreken over Doop, Huwelijk etc. dan zelf met collega bepalen of het goed is de gegevens te verstrekken. Er komt een stempel met adresgegevens.

Sociaal domein

Het komende jaar gaat de gemeente anders om met "sociaal domein". We hebben twee namen doorgekregen van wie dat gaan doen. De betreffende ambtenaren zijn bij Paul bekend.

Kopij voor kerkblad

Anneke heeft een brief gekregen voor kopij van het kerkblad 'Samen' (Eindhovense prot. Kerken). Anneke zou het fijn vinden als we van te voren bepalen wie wat wanneer schrijft aan de hand van het verschijningsschema. Opm. Jetty heeft het eerste stukje geschreven. December / januari zijn we weer aan de beurt. (23-11 kopij binnen). Volgende keren: april en mei, juli en augustus.

Als er binnen de vrijwilligers mensen zijn, die hun ervaringen willen delen met anderen en een stukje voor 'Samen' willen schrijven graag even contact zoeken met Anneke.

Rest mij nog om iedereen de hartelijke groeten te doen van Anneke, dus bij dezen.

Volgende kerngroep vergadering:
dinsdag 3 oktober 10.30 uur

Loes



Toekomstmuziek voor Anneke?

EVEN BIJPRATEN



Het zal je maar gebeuren

Als onderwerp van deze even bijpraten zou ik met hoofdletters willen schrijven, 'HET ZAL JE MAAR GEBEUREN' en wat ik nu schrijf dat had ik nooit gedacht maar is wel werkelijkheid.

In mijn kennissenkring werd ik van dichtbij geconfronteerd met iemand die in de problemen zit – gelukkig binnen een goed jaar oplosbaar – maar tot die tijd heftig. Helaas niet bijtijds gesignaleerd en wat dan, er moet snel iets worden geregeld, natuurlijk liefst gisteren en daar zit je dan, de hele sociale kaart in gedachten voor me, oplossingen die ik zelf allemaal ter plekke bedacht, maar niet uitvoerbaar door de instanties en dat allemaal op donderdagmiddag rond de klok van 5. Jullie begrijpen het vast al: het werd niks en vanaf maandag kon er pas iets worden opgestart, in de vorm van een adviesgesprek. Tenminste dat dacht ik eerst, maar in mijn gedachte donkere wolken hoe kon daar hulp worden geboden?

Stand van zaken nu: we zijn in afwachting en hopen op wat lichtpuntjes.

En daar zat ik dan thuis op mijn gemak over na te denken, nou ja op mijn gemak, het hield mij bezig en als ik eerlijk ben nog steeds. En steeds weer maalde het in mijn hoofd, 'het zal je maar gebeuren', want een ding is mij heel duidelijk: je kan van het ene op het andere moment – natuurlijk door allerlei omstandigheden – het heel moeilijk krijgen en dat kan ons allemaal gebeuren.

150 Jaar Cathrien

Gelukkig waren er nog heel veel andere zaken waar ik mij mee bezig moest houden en schoof het allemaal wat op de achtergrond. En die andere zaken waren natuurlijk de festiviteiten rondom 150 jaar Catharinakerk. Niet dat ik iets moest bij de organisatie, maar ik wilde wel naar een aantal festiviteiten. Helaas kan ik niets vertellen over de Maria Vespers, maar dat moet iets fantastisch zijn geweest. Ik was wel bij de jubileumviering voorgegaan door Bisschop Gerard de Korte, met schitterende koorzang en mooie woorden, het was allemaal weer keurig in orde en er is hard gewerkt door de jubileumcommissie met alle kleine commissies eromheen om alles rond het jubileum te laten slagen.

En laten we niet vergeten wat Liesbeth en Laurens allemaal hebben gedaan binnen de kerk; volgens mij hebben ze er heel wat vrije uren in gestoken. Er zijn veel meer mensen die onzichtbaar hun steentje hebben bijgedragen. Voor iedereen petje af.

Geluid

Natuurlijk kan ik niet nalaten om vast een ideetje te opperen: bij het volgende jubileum zou een betere geluidsinstallatie fijn zijn: het is jammer dat er veel woorden niet tot achter in de kerk goed hoorbaar zijn en aangezien er veel grijze kopjes in de kerk zitten is het gehoor soms toch al een probleem. Daar kunnen we vast voor gaan sparen. Een van de lezingen in de jubileum viering was van Jeremia en dus vond ik dat ik best wat mocht jeremiëren.

Excursie

De excursie naar het Neos was erg leerzaam en de hele presentatie is in mijn bezit, een dezer weken een hele map over het Neos maken, foldermateriaal, presentatie, zodat we alles bij elkaar hebben.

Stempel

Verder is er nu een stempel in de kast met de adres gegevens van het Open Huis, die we kunnen gebruiken voor kledingbank en speelcadeau, deze laatste organisatie heeft

gevraagd om de adresgegevens van de cliënten die er gebruik van maken dus graag deze invullen alstublieft.

Nieuwe gastvrouw

In de kast staat ook een doosje met badges: als je er een nodig hebt kun je daar een uit halen. We hebben trouwens zeker nieuwe nodig want er heeft zich een dame aangemeld die met ons mee gaan lopen en hopelijk wordt zij onze nieuwe collega. Welkom Loes en ik hoop dat jij je snel thuis zult voelen.

Soep en kookplaatje

Wat ook een vermelding waard is is de spontaan zelf gemaakte soep door Elisabeth, zij heeft nu al twee keer soep verzorgd op Vrijdag. De gasten hebben er heerlijk van genoten.

Elisabeth onze hartelijke dank.

De soep hoefde alleen maar warm gemaakt te worden op ons plaatje, en dat brengt mij erop dat wij afscheid gaan nemen van ons oude kookplaatje en een nieuwe in gebruik gaan nemen met een timer van 15 minuten.

De eerste aankoop bleek niet veilig genoeg te zijn en is weer teruggestuurd.

We gaan dus nog even door op de bekende manier.

Beterschap

Als we het toch over zorgen hebben, sommigen van ons krijgen nieuwe ledematen, anderen breken of kneuzen bestaande, en dat is in beide gevallen heel vervelend, ook als we spontaan ziek worden is dat niet prettig dus beste collega's ik pak alle ongemakken samen en zeg 'allemaal sterkte ermee en beterschap', we kunnen niemand missen, we staan samen voor het Open Huis.

Ik maak me nu een beetje zorgen om mijzelf en ik zal jullie vertellen waarom. Ik heb nogal wat moeten kopiëren en plakken voor een aantal artikelen en op mijn iPad tik ik met mijn vinger op de tekst en dan kopieer ik, ga uit dat document naar een ander en plak en nu begin ik langzamerhand te denken dat die tekst in mijn vinger zit en er dan weer uitgaat.

Het moet niet gekker worden dus ga ik nu maar even iets anders doen en zeg ik tot de volgende keer.

Groeten Loes

EVEN VOORSTELLEN: Rob S.



Lectori Salutem,

Het zal in mei, misschien begin juni dit jaar zijn geweest, dat ik ons Anneke Nieuwenhuizen tegen het lijf liep in een supermarkt en ze tijdens ons gesprek tussen groente en zalm erachter kwam, dat ik met pensioen ben.

Ze pikte direct in mijn kuif om me niet meer los te laten, want we, zo zei ze, hebben mensen nodig bij het Open Huis en ze dacht, dat ik daar heel geschikt voor zou zijn. Welnu, verkerend in een soort mentale vriendelijke judoklem en daarbij de enthousiaste verhalen van een andere kennis, ben ik toch maar eens gaan kijken en luisteren in de Catharinakerk.

De mensen, die ik ontmoette in het Open Huis, kende ik wel van straat en soms park, maar hun wereld en hun verhalen waren mij onbekend. Nu ik elke dinsdagmorgen hun koffie en thee mag schenken en een soms door mij, volgens bepaalde medegastvrouw/-heer véél te dun, gesneden peperkoek serveer, kom ik hun verhalen beetje bij beetje te weten. Ik vraag me af; wil ik hun verhalen wel weten? Als ze het uit zich zelf vertellen willen is dat natuurlijk prima, maar voorlopig zal ik er niet om vragen.

Belangrijk voor mij nu is hoe om te gaan met hun gedrag en taal binnen de Catharinakerk als dat niet strookt met onze gestelde normen. Een punt waar ik nog veel te leren heb.

Ik merk, dat als je de mensen, onze gasten, bij naam kent, dat dat over het algemeen gewaardeerd wordt; flink oefenen voor mij op

de dinsdagmorgen.

Nu ik een aantal weken heb meegedraaid in het gastvrouw/-heerrouster kan ik zeggen, dat ik het leuk werk vind en dat het goed is om een ruimte te openen waar mensen, die niet altijd het geluk aan hun zijde gehad hebben, een wijle kunnen vertoeven.

Voorlopig zal ik nog blijven komen, niet in de laatste plaats ook door mijn medegastereurs, waar ik tot nu toe goed mee kan opschieten. Lekker op de fiets naar de Cathrien!

(Gehoord) Hebt uw naaste lief meer dan uw zelfie!

Een hartelijke groet van

Rob S.

IK BEN VERHUISD



Pinksteren 2017-06-07

Beste familie en vrienden,

“Ja de oude boom is over geplaatst en na enkele weken van aanpassing aan de nieuwe aarde en dankzij de zorg en liefde van velen, bloeit hij weer aardig op” zoals de Psalm 92 het zo ongeveer al zegt.

Na enkelen maanden van grote veranderingen in mijn leven, kan ik jullie vandaag vertellen, dat alles goed is verlopen en ik me nu echt thuis voel in mijn nieuwe omgeving .

Met zo'n achttien tal medebroeders, tussen 75 en 95, heb ik ons oud en vertrouwd klooster “Mariënhage” verlaten om me nu te bevinden in een sociale woontoren, midden tussen de mensen.

Wat me als “pastor” uitstekend bevalt en daar komt er als premie nog bij dat ik mag wonen op een elfde verdieping met prachtig uitzicht over stad Eindhoven met al mijn zo bekenden kerktorens en aan de andere kant van het balkon: “une belle vue” over het mooie groene Kempenland.

Zoals een “une bonne grand-mère” (grootmoedertje) mij eens in Frankrijk vertelde: “heb ik besloten hier gelukkig te zijn” En daar is een heel werk voor nodig. Niet te veel naar het verleden kijken, ook niet naar de toekomst. Maar proberen te leven in het heden, in het “nu” en dan zie je dat je nog heel wat te doen hebt. Onder de inspiratie van de Heilige Geest (Het is Pinksteren vandaag) probeer ik samen met mijn medebroeders er iets van te maken.

Met mijn wankelende benen en nog wat ouderdomskwaaltjes mag ik voor de eerste keer wonen in een mooi appartement, ruim en comfortabel, met eigen telefoon, waar ik mijn familie en vrienden kan ontvangen, wat koken zoals broer Henk en toch een gemeenschappelijk leven kan leiden met medebroeders. Wij hebben op de eerste verdieping een gemeenschappelijke ruimte (kapel, recreatie, leeszaal en refter). Zo kunnen we door gaan met gezamenlijk bidden en onderlinge zorg en hulp voor elkaar. Zo hopen we in deze harde en kwetsbare wereld een teken , een “oase” te zijn voor velen.

De verhuizing is een enorme klus geweest met vele onoverzienbare gebeurtenissen. Wij voelden ons zo'n beetje als Abraham die zijn land verliet vooreen ongekende bestemming. En we constateren ook dat alles broos is en op elk moment kan veranderen. Een van mijn medebroeders, Ko de Wit, heeft ons al na een week verlaten voor het Rijk Gods. Ik ontvang nu elke dag als een “plus”, een cadeau. Broer Henk wordt deze maand 91 en zelf ga ik op naar de 86ste. Wij zijn zuinig op elkaar en wij doen nog graag mee. Onze grote vreugde is te zien hoe kinderen, kleinkinderen, neven en nichten en aanhang en voor mij ook met medebroeders, in grote verscheidenheid goed met elkaar kunnen opschieten.

Zo wat gedachten die bij mij opkwamen bij het schrijven van deze brief. Amen, Alleluja! Met de beste wensen voor ieder en veel liefs van,

Broer, ome en vriend,

“François”

IN MEMORIAM COR KOOISTRA



Op 2 augustus overleed onze oud-medewerker Cor Kooistra.

In 1992 stond Cor al op de adreslijst van het Open Huis.

Hij was zeer actief in de Werkgroep 'Visueel' van ons Open Huis en heeft veel initiatief en energie gestoken in het bedenken en organiseren van tentoonstellingen.

Cor was een tijd lang lid van de Kerngroep en heeft later nog een tijd de kerngroepvergaderingen genotuleerd.

Hij was ook jarenlang redactie lid van ons Krantje en schreef trouw elk kwartaal een bijdrage vanuit Visueel voor ons huisblad.

Cor hield van taal, van gedichten en van schilderen. Zelf schilderde hij ook en schreef hij diepzinnige en poëtische teksten over bijzondere gebeurtenissen en voor en over zijn kinderen en kleinkinderen.

Hij heeft zo lang mogelijk gefietst.

De laatste twee weken verbleef hij in hospice 'de Regenboog'.

Hij had vrede met zijn leven en ook met zijn sterven.

Op 8 augustus waren we met een aantal medewerkers en oud-medewerkers aanwezig bij de mooie dankdienst voor zijn leven.

Dat hij in vrede mag zijn bij God en bij mensen.

Corry



Rode kraampjes, hoge en lage zitjes en statafels, het was een vrolijke uitspanning op het bordes van de 150-jarige Catharinakerk. Als huurders wilden we laten zien wat er naast de 'liturgische activiteiten' verder in de Cathrien gebeurt. Al jaren huurt de Stichting Open Huis een ruimte van de kerk om mensen te ontvangen die dakloos zijn, (soms dringend) behoefte hebben aan een ontmoeting, psychiatrische problemen hebben, maar ook belangstellenden en toeristen – iedereen is welkom mits hij/zij zich houdt aan de huisregels.

Ook het Steunpunt Materiële Hulpvragen heeft haar plek in de Cathrien; zij helpt mensen met dringende financiële vragen of problemen en geeft advies, verwijzing, lening, etc.

Het was een stralende dag voor een bijzonder samenzijn rondom een extra luxe lunch, verzorgd door Robin Hood met zijn enthousiaste medewerkers. Als extra gasten hebben zich tijdens de ontmoetingsmarkt gepresenteerd: Amnesty International, EindhovenPRESENT, Ervaring die STAAT, Leger des Heils, Neos, Pauzegroepen Open Huis, Straatpastoraat, Vluchtelingen in de Knel; instanties die zich inzetten voor mensen in nood en voor onze doelgroep.

We hadden gehoopt op meer belangstelling voor de 'markt', maar de sfeer rond de presentatietafels en lunch was uitstekend. Een prima plek om ons eens buiten de kerk te laten zien, zelfs even onder de klanken van het carillon.

Er kwam een mevrouw in mijn buurt staan en ik bood haar een kopje koffie aan; ze zei: ik

ben een beetje aangedaan want toen ik de klokken hoorde luiden (dit was om 12.00 uur bij het begin van de lunch en presentatie) was ik weer even terug bij de uitvaart van mijn vader in deze kerk. Ik woon al jaren in het buitenland en toevallig kom ik net langs. We dronken samen een kopje koffie en later nog een. Zulke 'toevallige' ontmoetingen kun je hebben in het Open Huis.

Jetty

EVEN IETS OVER DE ONTBIJTJES.



Ik denk dat het een heel geslaagd idee was. Ere wie ere toekomt!

Omdat ik benieuwd was hoe het zou gaan ben ik eerst 's morgens bij Bakker Bart gaan kijken; daar zaten nog 3 mensen te ontbijten één was al weg en er kwam nog iemand binnen, die had gezegd alleen koffie te gaan drinken, maar de verleiding niet kon weerstaan om ook te genieten van een broodje en croissantje.

Toen ben ik naar Vascobelo gegaan en ik kwam daar gelijk aan met onze gasten. Er was gezellig gedekt, een beetje achteraf, maar leuk aan een grotere tafel. Heerlijke broodjes en jus en koffie/thee. Een van onze bezoekers zei. dat wij hier toch maar zitten in zo'n chique tent! Leuk he. Het was ook een heel leuk dametje dat voor ons zorgde; ze vond het vervelend dat we lang moesten wachten omdat haar collega zich had verslapen, maar voor onze gasten maakte het niets uit. Ze kwam er later nog gezellig bij zitten en was heel belangstellend naar het Open Huis.

Jetty

150 JAAR CATHARINAKERK



Van die 150 jaar heb ik er enige tientallen meegemaakt als kerkganger en als medewerker van het Open Huis. Als gastvrouw moest ik afhaken, maar soms kom ik er nog voor medewerkerbijeenkomsten van het Open Huis. Daarom was ik blij dat met de viering van het 150 jarig bestaan van het kerkgebouw ik twee dagen weer heb mogen genieten van 'mijn kerk'.

Van de Mariavespers op 2 september heb ik genoten; tussen 14.00 en 17.00 uur heb ik het hele concert kunnen meemaken en genoten. De zondagmorgen was het weer zodanig dat ik lopend naar de Cathrien kon. Blij om op te gaan naar de Heer. De viering was heel fijn. De muziek – zoals ik gewend was in de Cathrien – met de koren en het orgelspel. fijn. Het Gilde was aanwezig en de viering met veel bekende gezichten en parochianen was ook weer eens heerlijk.

Dank aan alle mensen die er voor ons een prachtig weekend van hebben gemaakt.

Heleen.

LEZING LEO FEIJEN.



De rol van de kerk in een veranderende samenleving. Het is niet zo dat ik een samenvatting ga geven van de lezing, want daarvoor was ik niet gekomen ik kwam om te luisteren. Er zijn mij wel wat zaken bijgebleven en die wil ik graag met jullie delen. Wees als kerk aanwezig in de lokale samenleving. Laat de liturgie in het leven van alledag meeklinken. (genoemd werd bv. een vesper iedere dag om 5 uur)

Het is belangrijk om een kerkgebouw niet alleen te gebruiken voor liturgische en oecumenische momenten dat is natuurlijk het belangrijkste maar daarnaast ook voor andere zaken.

Cultuur in de Kerk,
Een Sociale ruimte.
Een oecumenisch ontmoetingspunt.
(gezamenlijk optreden)
Recht om goed te doen.
Geven om de ander.

In ieder van ons is een plek waar we thuiskomen bij God.
Thuiskomen gebeurt op de bodem van je hart, diep van binnen in een heilige ruimte.
Loslaten betekent ook erkennen dat ik niet alles in eigen hand heb en het niet alleen kan opknappen.
Blijf als gemeenschap geloven in de toekomst en blijf elkaar opzoeken.

De inhoud van de lezing komt ook terug in een verschenen boek.

LOSLATEN EN THUISKOMEN
EEN BEWOGEN JAAR IN BRIEVEN.
door Mgr. Gerard de Korte en Leo Fijen.

Natuurlijk een plek die uitnodigt over God te spreken, waarbij natuurlijk gelijk de vraag naar voren komt 'komen we daadwerkelijk uit voor ons geloof'.

Loes

TOEKOMST VAN DE VRIJWILLIGE INZET in Eindhoven.



Op dinsdag 5 september organiseerde Vrijwilligerspunt Eindhoven een interactieve bijeenkomst over de toekomst van vrijwillige inzet in Eindhoven. Ruim 120 vrijwilligers, en andere geïnteresseerden hadden zich

aangemeld, goed voor een volle zaal in het Badlab (ruimte Grote Beek).

Het thema leeft. Sterker nog: veel mensen zijn bereid samen de schouders te zetten onder het versterken van de vrijwillige inzet in Eindhoven. We blikken graag met u terug. En ik kijk even mee want ik was daar.

Wat is de behoefte van de stad? Dat is de vraag die centraal staat. Het doel: samen bouwen aan een sterke stad. En dat dan vanuit de behoeften van (potentiële) vrijwilligers en organisaties. Lumens, de organisatie waarvan Vrijwilligerspunt onderdeel is, heeft in opdracht van de gemeente Eindhoven laten onderzoeken wat die behoeften zijn. Er zijn heel veel vrijwilligers, die doen hartstikke goed werk. Er is echter ook sprake van tegenstrijdigheid. Er moet namelijk meer met vrijwilligerswerk gedaan worden. Bestuursfuncties binnen vrijwilligerswerk krijgen organisaties en verenigingen niet meer ingevuld. Vrijwilligers en organisatie hebben andere behoeften. "We moeten daarom niet hetzelfde blijven doen als wat we altijd deden, maar andere dingen doen om het juiste te blijven doen voor de stad Eindhoven", is de conclusie.

Dat willen we samen doen. Samen komen tot veranderingen en acties om de mismatch tussen vraag en aanbod in vrijwillige inzet te verkleinen en zo te bouwen aan een sterke stad."

Veruit de meeste vrijwilligers doen vrijwilligerswerk omdat ze het leuk vinden, daarna scoort de waardering die ze ervoor krijgen erg hoog. De sector Zorg en Dienstverlening heeft de meeste vrijwilligers weten te strikken (40,3%), gevolgd door Maatschappij en Welzijn (38%). Wat vrijwilligers nodig hebben voor de toekomst? Wat vrijwilligers nodig hebben voor de toekomst? Een goede gezondheid en waardering, en daarnaast ook inspraak, meer collega-vrijwilligers, scholing en begeleiding. De behoefte aan waardering bestaat vooral in de vorm van het krijgen van complimenten en aandacht van degene voor wie men werkt. Tussen 40% en 50% van 18+ doet vrijwilligerswerk, met een gemiddelde van

tussen de 4 en 5 uur per week, per vrijwilliger, ongeveer even veel mannen als vrouwen, gemiddeld ouder, hoger opgeleid, blanker, drukker, rijker en meer in dorpen.

SCHATTING

5.000.000 vrijwilligers

200 uur per jaar

Ongeveer 600.000FT

Er was een presentatie van de onderzoeken van Lucas Meijs

Heb je interesse in alle informatie en de lezing stuur mij dan een mailtje en ik stuur het.

Loes

JUREKA



Jureka, gratis juridisch adviesspreekuur

Op zaterdag, van 10.00 tot 13.00 uur.

Elke week in de Bibliotheek Eindhoven.

Kosten: Gratis, vrije inloop

Gratis juridisch advies! Juristen van Stichting Jureka stellen hun juridische expertise gratis beschikbaar aan de bezoekers van de bibliotheek. In samenwerking met de afdeling Kennisklik van Tilburg University wordt juridisch advies toegankelijk gemaakt in 7 verschillende talen. Zeker in tijden van onzekerheid kan kennis van het recht in het algemeen en in uw specifieke situatie in het bijzonder, u steun in de rug bieden.

Informeren & adviseren voorkomt procederen. Ondernemers en particulieren kunnen iedere zaterdag van 10.30 tot 12.00 uur in de bibliotheek terecht voor deskundig advies. Gevorderde studenten van de Rechten Faculteit zullen, onder toezicht en begeleiding van advocaten en hoogleraren, u wegwijs maken in de jungle van regels en wetten.

De juristen kunnen uw lastige problemen het hoofd bieden. Zij adviseren doorgaans op het gebied van arbeidsrecht, bestuursrecht, contract- & aansprakelijkheidsrecht,

huurrecht, ondernemingsrecht en personen- & familierecht.

U kunt zonder afspraak uw vraag aan de aanwezige juristen voorleggen. Een gesprek duurt normaliter 20 minuten. Denkt u meer dan 20 minuten nodig te zullen hebben dan adviseren wij u een afspraak te maken om u optimaal van dienst te kunnen zijn.

Behandeling van uw vraag

Indien u een afspraak wenst te maken neemt u contact op met Jureka. Afhankelijk van uw vraag en de complexiteit daarvan is het zelfs mogelijk om documenten die met uw zaak verband houden vóór uw afspraak naar Jureka te sturen. De juristen zullen uw zaak juridisch analyseren, uw kansen beoordelen en een strategie voor uw zaak uiteenzetten.

Contactgegevens Jureka

Telefoon: 085-4019453; E-mail: info@jureka.nl

Website: www.jureka.nl

STEUNWIJZER



Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het vullen van de steunwijzer met het aanbod van de sociale basis in Eindhoven. De laatste puntjes worden op de 'i' gezet en op 14 en 19 september is het dan zo ver. Dan wordt de steunwijzer gelanceerd bij alle 450 generalisten van WIJ Eindhoven! We organiseren twee dagen, waarbij we al onze partners die subsidie vanuit de Opdracht Sociaal Domein ontvangen, vragen om zich op één van deze dagen te komen presenteren. Per dag zullen ongeveer 200 generalisten aanwezig zijn. Een mooie kans om (meer) bekendheid te verkrijgen bij de generalisten die met een groot deel van de Eindhovenaren aan tafel zitten!

<https://eindhoven.steunwijzer.nl/producten>

Jullie raden het al daar gaan wij naartoe met drieën Riny, Rob en ondergetekende.

Als we er geweest zijn melden wij ons.

Loes

NEOS EN DE BIBLIOTHEEK EINDHOVEN



Neos en de bibliotheek Eindhoven zijn een samenwerking aangegaan.

Riny en ondergetekende waren bij het tekenen van de overeenkomst. Beide organisaties willen onder meer kennis delen en samen kijken naar mogelijkheden om daklozen te activeren, bijvoorbeeld door het aanbieden van taallessen om zo hun kansen op een baan te vergroten. De directe aanleiding voor de samenwerking was dat daklozen regelmatig rondhangen in de bibliotheek en dat men niet goed wist hoe daarmee om te gaan. Om die reden werd contact gezocht met Neos. De medewerkers van de bibliotheek wilden van de kennis en ervaring van het Neos leren en hun doelgroep beter leren kennen. Ze kregen een lezing en rondleiding langs de opvanghuizen van Neos en mede daardoor is wederzijds begrip ontstaan.

In het kader van de samenwerking wordt onder andere gedacht aan het aanbieden van taalprogramma's aan cliënten van Neos om zo hun kansen op een baan te vergroten. Ook krijgen de daklozen een vast aanspreekpunt in de bibliotheek. Beide organisaties zien verder mogelijkheden op het gebied van het aanbieden van leer/werk- of vrijwilligersplaatsen in de bibliotheek. Verder zullen medewerkers van de bibliotheek de training Krachtwerk aangeboden krijgen, gericht op het zich leren verplaatsen in dak- en thuislozen en verbetering van de omgang met deze groep. Daarnaast wil de bibliotheek Neos een podium en ontmoetingsplek aanbieden voor debat en lezingen, bijvoorbeeld over de oorzaken van dakloosheid. 'Praten over je ervaring is goed voor de verwerking. Wij willen (ex-)cliënten die nu zelfstandig wonen hun ervaringen

laten delen. Zij willen en kunnen het beeld veranderen dat mensen hebben van dak -en thuislozen. Bijvoorbeeld door uit te leggen hoe het door verkeerde vrienden, pech of scheidingen zo ver kan komen. Het kan iedereen gebeuren,' aldus een woordvoerder van Neos .

De bibliotheek hoopt dat de samenwerking zal leiden tot minder overlast en een verbetering van de Als je de huiskamer van de stad wilt zijn, moet je een plek hebben waar iedereen zich prettig bij voelt. Je wilt een relatie met je bezoekers en zij moeten zich allemaal even welkom voelen.'

Stukje uit bibliotheekblad.

Iets wat men ook gaat doen zijn de zo genaamde Levende Boeken (Human Library) Bij de Human Library zijn de 'boeken' mensen die in hun leven met een bepaald vooroordeel te maken hebben gehad. Deze menselijke boeken delen in korte een-op-een gesprekken hun levensverhaal. De titel van het menselijke boek beschrijft het vooroordeel. In het gesprek mag alles op tafel komen en kan het vooroordeel wellicht opzij gezet worden

De onderstaande levende boeken zijn de eerste keer aan de orde geweest

- *Transgender* • *Depressie en eetstoornis* • *Communiceren met een hersenbeschadiging* • *Als kind mishandeld/PTSS* • *Dakloos en verslaafd* • *Ex-gevangene* • *Vrouw met autisme* • *Jehova Getuige* *De Human Library wordt in Eindhoven een terugkerend evenement en zal in samenwerking met een aantal instellingen herhaaldelijk worden georganiseerd. De levende boeken moeten van tevoren gereserveerd worden via <https://human-library.eventbrite.nl>. Men kan zich voorafgaand aan het gesprek melden bij een speciale balie in de bibliotheek.*

Het is iets wat op heel veel plaatsen en in veel landen wordt gedaan en daar is het heel succesvol.

Iedereen hoopt dat het ook in Eindhoven een succes wordt, beide organisaties zijn er klaar voor.

TAALCAFÉ EN TAALHUIS



Iedere woensdag van 10:30 tot 12:00 uur.
Elke week in de Bibliotheek Eindhoven.
Kosten: Gratis

De Nederlandse taal leren spreken door te doen, dat is het idee achter het Taalcafé. Vind je het soms nog moeilijk om een gesprek te voeren? Lijkt het je fijn om samen met anderen te oefenen?

In kleine groepjes van maximaal 5 personen en een vrijwilliger, wordt er gepraat over allerlei onderwerpen. Op een gezellige plek, zonder de druk van een lesprogramma. Een bezoek aan de supermarkt, het oudergesprek op school, op verjaardag bezoek bij de buurman – er kan allemaal over gepraat worden.

Kom langs in de Witte Dame en schuif aan.

Er is ook een Taalhuis.
Voor mensen met Taalvragen. Elke woensdag van 11-14uur en op vrijdag van 16-19uur

STICHTING GOODWILL



Als Stichting Goodwill Sociaal bereiken wij door onze laagdrempeligheid de mensen die hulp nodig hebben.

Goodwill Sociaal is opgericht op 30 oktober 2013 door een groep enthousiaste vrijwilligers met als initiatiefnemer Conny Oosterhout-Smits.

Ons doel is de minima te ondersteunen op velerlei gebied en juist op die plaatsen waar het moeilijk is.

Dit trachten we te doen middels noodpakketten als er echt niets meer is, kleding of huisraad wanneer er opnieuw begonnen moet worden.

Het sociale verbinden we aan huisbezoeken bij mensen met een beperking of zij die behoefte hebben aan een praatje.

Een beetje zorg en aandacht voor elkaar in een prettige sfeer is ons streven.

Ons Motto Met en Voor Elkaar wordt breed uitgedragen.

Door activiteiten zien wij dat mensen elkaar herkennen en leren kennen. Soms is er een klik, soms is er match in dezelfde wijk en vaak zien wij vriendschappen ontstaan.

Iedere (hulp) vraag zien wij als vraag.

Op 12 januari 2016 is Stichting Goodwill Sociaal gerealiseerd.

Met name Jeroen Pijnenburg van Buro Cement en Woonbedrijf bedanken wij voor hun ondersteuning.

Wie bieden (binnen ons vermogen) ad hoc hulp als voeding, kleding, en huisraad.

Dit organiseren we via Sociaal Media Facebook goodwill sociaal of vanuit ons pand. Hebben we het niet in huis roepen we het op en vaak is binnen een paar uur geregeld. Dan gaan we het 2e traject in en verwijzen we door naar of de Catharina Kerk, of WIJ of regelen we een bewindvoerder waarmee we samenwerken.

Ook hebben we een goede samenwerking met Stichting Ik Wil die in ons vervolg traject past. Mensen in hun eigen kracht terugzetten is hun kracht.

Bij ons is iedereen welkom ongeacht afkomst of religie van harte welkom.

Als Stichting genereren wij zelf weinig geld. We zijn afhankelijk van goodwillende donateurs en sponsoren zowel in geld als in natura. We werken geheel vrijwillig.

Bekijk onze open pagina op Facebook ;
Goodwill Sociaal

Bezoek onze Website ;
www.goodwillsociaal.nl

Acute nood ?

Zet het op ons forum op Goodwill Sociaal daar wordt altijd gereageerd of neem contact op met:

Conny Oosterhout – Smits 06 42 06 06 78 of
Dominique Bosch 06 36 48 97 86

DE LANGE TAFEL



Gastvrouwen en -heren van De Lange Tafel

Beste mensen soms zijn er zaken waar je ineens alleen voor komt te staan en dan zijn er toch lichtpuntjes om wel iets te ondernemen. Zo vertelde Riny Over de Lange Tafel in het Parktheater.

Komt u alleen naar het Parktheater en wilt u graag andere mensen ontmoeten? Schuif dan in het Theatercafé aan bij De Lange Tafel, hét meeting point om elkaar te ontmoeten, samen naar de voorstelling te gaan en na afloop na te praten.

Het Parktheater heeft iedere maand een aantal voorstellingen geselecteerd, plus een voorstelling tijdens het Kerstwintercircus (met aansluitend een High Tea), waarbij een gastvrouw/heer u bij de lange tafel in het Theatercafé verwelkomt.

Wat houdt het in?

- U wordt een half uur voor aanvang van de voorstelling aan de gereserveerde tafel in het Theatercafé verwelkomd door een gastvrouw/heer.
- Voor aanvang samen een kopje koffie of thee drinken en gelegenheid om kennis te maken met de anderen aan de lange tafel.
- De gastvrouw/heer regelt in overleg met u dat in de pauze en/of na afloop uw drankje klaar staat.

- In de pauze en/of na afloop gezellig napraten over de bezochte voorstelling.

Hoe werkt het?

- Bij de geselecteerde voorstellingen is in ieder geval een gastheer/vrouw van De Lange Tafel aanwezig.
- Geef bij uw bestelling van voorstellingskaarten aan bij welke voorstelling u aan wilt sluiten bij De Lange Tafel. Dat kan via de website, via het bestelformulier in de seizoensbrochure, telefonisch (040 – 2 11 11 22) of via e-mail: delangetafel@parktheater.nl
- Als u via de website kaarten koopt voor een van de geselecteerde voorstellingen, kies dan de toegangsprijs (en eventueel rang) waar De Lange Tafel bij staat.
- Het is ook mogelijk om eerst uw kaarten voor de voorstelling te reserveren en pas later aan te melden bij De Lange Tafel (telefonisch of via e-mail).

Bij de gezellige ontmoetingsplek De Lange Tafel in het Theatercafé is bij alle voorstellingen iedereen altijd van harte welkom (ook zonder gastvrouw/heer van De Lange Tafel!)

Loes

https://www.parktheater.nl/informatie/Bezoekersinformatie/De_Lange_Tafel_Meeting_Point/

AGENDA



3 oktober:	Kerngroep
18 oktober	Training
31 oktober	Koken voor gasten
17 november	Inleveren kopij Krantje
20 november	Redactie
22 november	Training
24 november	Inleveren roosterwensen
28 november	Roosteren
19 december	kerstviering medewerkers

